

Beste professor Klaus Schwab!

Stel je voor dat je vrouw voortaan de wekelijkse boodschappen altijd gratis zou krijgen. Alles wat je elke dag nodig hebt, zou gratis zijn. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat alle mensen zonder loon werken omdat het geld is afgeschaft. U hoeft zich natuurlijk geen zorgen te maken over uw eigendommen. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Het gaat echt alleen om het middel om te betalen.

Al die mensen die erover nadenken en niet weten wat ze nu met klimaatverandering of met de industrie in de coronacrisis moeten doen, hoeven zich dan geen zorgen meer te maken. Alle mensen, alle medewerkers blijven normaal werken. En de managers hoeven zich geen zorgen te maken over hoe investeringen betaald moeten worden, hoe de leningen worden afgelost of hoe de belastingen het best worden verdeeld, maar ze kunnen zich volledig concentreren op het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden voor hun werknemers. Het enige wat belangrijk is, is dat op het moment dat het geld verdwijnt, mensen zo gemotiveerd zijn om gewoon door te gaan als voorheen. Even gemotiveerd en gedisciplineerd als alle mensen op aarde nu bij het naleven van de coronamaatregelen.

Misschien zeggen de economen nu - maar zo werkt het niet. Er zijn geen wetten voor. Maar er is natuurlijk een wet. Er is de wet van de gezond verstand, die boven de kunstmatig gecreëerde wetten staat. En de wet van de gezond verstand zegt dat we de grondstoffen van de aarde krijgen en ze voor ons bestwil verwerken door onze arbeid die we bij wijze van spreken van God hebben ontvangen, totdat we er samen van kunnen genieten.

Alles is gratis. We halen de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en de arbeidskosten zijn de dagelijkse voorziening die wij en anderen creëren. Op het moment dat het geld verdwijnt, zijn we allemaal uitgerust met voedsel, kleding, energie, water en technische apparatuur. En het aantal mensen neemt niet toe alleen omdat het geld verdwijnt. Alles blijft zoals het is in het moment, alleen het geld is weg. Dat gaat zonder problemen, want geld is geen veiligheidshelm zonder welke je de bouwplaats niet mag betreden.

Maar de dingen veranderen geleidelijk. Adverteren is overbodig, dus er wordt minder gekocht. Het kan geen kwaad als er minder kleding, schoenen, pakken of handtassen worden gekocht, of als de wasmachines en printers het een paar jaar langer doen. Maar dit bespaart natuurlijke hulpbronnen en mensen hebben meer vrije tijd. De werknemers in de reclame-industrie krijgen nog steeds hun voorzieningen omdat er nog genoeg voedsel, kleding, energie en water is. En alle andere mensen worden nog steeds voorzien van alledaagse goederen. Misschien gaan mensen die niet meer nodig zijn in de reclame- of financiële sector naar de voedingsindustrie en helpen ze daar. Of in het sociale of onderwijssysteem. Waarom niet? Wat als u maar drie dagen per week hoeft te werken? Of ze zetten gedeelde appartementen op voor ouderen. Iets nieuws oprichten kost niets. En zo gaat het maar door, in een meer humane richting.

Nu komt de opgestoken wijsvinger van de econoom: Maar wat als er geen concurrentie is!

Mijn kinderen studeren architectuur en industrieel ontwerpen en popelen van ongeduld om duurzame huizen te creëren en een intelligent hulpmiddel voor mensen met dementie te ontwerpen. Ze willen hun ideeën graag omzetten in een eindproduct! Zo snel mogelijk. De technische vooruitgang vond inderdaad plaats in de markteconomie, maar het is alleen te danken aan onze kennis en onze aangeboren creativiteit en gedrevenheid.

Een veel voorkomende vraag is wat er met de onaangename werkzaamheden gebeurt. Tegenwoordig zijn we in staat de meeste onaangename werkzaamheden aangenamer te maken als men niet onder de financiële druk staat dat onaangename werkzaamheden niets mogen kosten. Delen en samenzijn maken ook onaangename dingen aangenamer. Toen ik nog in Utrecht aan de Nieuwegracht woonde, werd de tweewekelijkse schoonmaak van de straten en de voordeuren bijna als een woonwijkfestival gevierd, waar ook burenerelaties in goede staat worden gehouden. Als de afvalverwerking niet aan de goedkoopste aanbieder wordt overgelaten, denken de woonwijken na hoe ze kunnen bereiken dat er zo min mogelijk afval ontstaat en worden recyclebare materialen zo goed mogelijk en probleemloos gescheiden en getransporteerd. Het moet natuurlijk allemaal goed geregeld zijn. Maar daarvoor kunnen we dit geweldige ding gebruiken dat we momenteel voornamelijk gebruiken voor het uitwisselen van kattenfoto's en het streamen van video's, het internet. Ook dat is eindelijk gratis.

Zelfs bijbelse raadsels zouden worden ontcijferd. De mammon verdwijnt gewoon, het lost op in het niets, om zo te zeggen. En het verklaart zelfs het raadsel in de gelijkenis van de wijngaardwerkers. Als iedereen vrijwillig had gewerkt, was de verwarring over het talent niet ontstaan. Er zou eindelijk ook een "jubilee" zijn waar iedereen in de wereld echt van zou kunnen genieten. En het schaadt niemand, want achteraf heb je geen geld meer nodig. Alle landen die nu kreunen onder schuldenlast, kunnen opgelucht ademen. Ze zullen dankbaar zijn en ze zullen zich zo gedragen. We zullen allemaal dankbaar zijn, want we krijgen alles wat we nodig hebben voor het leven als cadeau en mogen het aan elkaar geven.

En ons hele politieke landschap krijgt een echte taak. Om het te laten werken, moet iedereen gemotiveerd zijn om alles te blijven doen zoals voorheen, zodat de aanvoerstromen niet worden verstoord en contracten worden nageleefd. Om dit te doen, moeten alle politici samenwerken en het is volkomen irrelevant of je een rechts, links, groen, conservatief, liberaal of socialistisch standpunt hebt.

Probeer alsjeblieft samen met me te dromen.

Met vriendelijke groet

Eberhard Licht

now@letusbe.one